

Vrouwen in de Bijbel

De vrouw van Pilatus (Matt.27:19)

Er zijn personen in de Bijbel die maar op één plaats worden genoemd en soms zelfs in één tekst. Dat laatste geldt voor de vrouw van Pilatus. Over haar man is meer bekend. Hij is Romeins stadhouder/gouverneur over o.a. Judea en is gestationeerd in Jeruzalem. Je kunt dus stellen dat zijn vrouw zich beweegt onder de elite van de door de Joden gehate Romeinse bevolkingsgroep. In Jeruzalem heerst onrust en door de drukte rond het komend paasfeest nemen de spanningen toe. Pilatus en zijn gevolg houden zich liever op in het rustiger Caesarea, maar juist om de rust te bewaren heeft keizer Tiberius hem aangesteld. Pilatus moet in Jeruzalem zijn.

Onrust

Als gouverneursvrouw bekleedt zij een eervolle positie, maar het is de vraag hoe haar huwelijk is. Pilatus staat bekend als ontactisch, wreed en onbuigzaam; een intolerante hardliner. Geen gemakkelijk mens dus! 't Zal je man maar zijn...

Hoe deze vrouw gehoord heeft over Jezus weten we niet, misschien heeft het geweldige bericht over de genezing van de knecht van een Romeinse hoofdman (8:5-13) haar bereikt. Die Rabbi moet wel een bijzonder mens zijn.

Naarmate het paasfeest dichterbij komt, neemt de onrust in Jeruzalem toe. Het gonst er van geruchten over Jezus. Niemand weet hoe te denken over deze Man, de meningen zijn sterk verdeeld. Het is op vrijdag, de dag voor de Joodse sabbat, als in alle vroegte buiten het paleis van Pilatus een enorm tumult losbarst. Pilatus moet plaatsnemen op de rechterstoel. Het gebeurt niet vaak dat de fanatieke Joden een Romeinse rechter vragen om recht te spreken. Over het algemeen spreekt het Joodse Sanhedrin recht. Nu dus niet.

Droom

Achter de coulissen luistert zijn vrouw mee met wat er buiten gebeurt. Zij weet één ding zeker: de Man om wie het gaat is onschuldig. Ze kent haar man: hij staat erom bekend dat hij zonder vonnis mensen terechtstelt. Maar over de beklagde die daar rustig voor de rechterstoel staat, omringd door een schreeuwende menigte, heeft zij gedroomd. Je zou het zelfs een nachtmerrie kunnen noemen. Zij heeft die nacht geleden...om Hem. Hoe kan zij haar man laten weten dat deze Persoon rechtvaardig is? Zelf naar hem toe gaan is geen optie, onmogelijk. Daarom stuurt zij een bediende met de boodschap: 'Heb niets te doen met die Rechtvaardige; want ik heb heden in een droom veel om Hem geleden'. Wat verwacht zij van deze actie? Volgens het Romeinse recht moet Jezus worden vrijgelaten, maar als Pilatus dat doet, krijgt hij die opgehitste menigte over zich heen. Wij weten hoe het afloopt. Maar stel nu eens dat Pilatus naar zijn vrouw had geluisterd, wat zou er dan zijn gebeurd? Jezus moest sterven op het paasfeest, maar 'wee de mens door wie...' (26:24).

Vragen

Waarom besteed ik aandacht aan deze vrouw over wie zo weinig bekend is? U vindt het misschien vreemd, maar ik herken iets van mijzelf in haar. Soms worstel ook ik 's nachts met bepaalde zaken, om tot de conclusie te komen dat God van mij vraagt om daar iets mee te doen of er iets over te zeggen. Maar hoe en in welke bewoordingen? En als de ander een andere keuze maakt, hoe beïnvloedt dat dan mijn houding naar die persoon? Hoe zal de vrouw van Pilatus hebben gereageerd op het handelen van haar man? Zomaar een paar vragen waarop geen antwoord is te geven, maar ze houden mij wel een spiegel voor.