



# ROEMEN IN HET KRUIS

• Johan Schep

Paulus eindigt de brief aan de gelovigen te Galatië met de woorden: 'Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie voor mij de wereld gekruisigd is, en ik voor de wereld' (Gal.6:14). Er zijn mensen die zich beroemen op hun positie of op hun kennis. Paulus niet, hij richt onze volledige aandacht op de Heere Jezus Christus.

Wat mij opvalt is dat Paulus het woord 'onze' gebruikt, en Zijn volledige naam ('onze Heere Jezus Christus'). Johannes de Doper riep: 'Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt' (Joh.1:29). Ik moet minder worden en Hij moet meer worden (Joh.3:30).

Zijn naam is de Heere (Kurios). De Heere Jezus is God in de gedaante van een Mens. Hij heeft zo op het kruis kunnen betalen voor al onze zonden. Hebt u, heb jij de Heere Jezus aanvaard als uw of jouw persoonlijke Heer en Heiland? Zijn naam is Jezus (Jesjoea). Dat spreekt van Zijn mens zijn. Hij heeft Zijn heerlijkheid afgelegd en is Mens geworden zonder reputatie en Hij was gehoorzaam tot op het kruis. Hij kwam om het verlorene te zoeken. Voordat Hij voor hen stierf, was hij een Vriend van zondaren.

Zijn naam is de Christus (de Messias). Hij is de gezalfde Profeet, Priester en Koning. De Gezalfde, Die de prijs betaalde voor onze verzoening (Ef.1:7). Het woord 'onze' getuigt van een relatie. Jezus is mijn Heiland!

Zijn lijden. Er staat het kruis van onze Heere Jezus Christus. Op het kruis van Golgotha stierf de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. De profeet Jesaja had daar tot in detail over geschreven (Jes.52 en 53), en Petrus als Joodse gelovige bevestigt dat in zijn brief (1Petr.2:21-25).

Paulus benadrukte de betekenis van het kruis. In Gal.2:20 zegt hij dat wij met Christus gekruisigd zijn. De openbaring van het verwisselde leven: niet ik, maar Christus leeft in mij. Dan schrijft hij in Gal.5:24 over hen die in Christus zijn, die het vlees met de hartstochten en begeerten hebben gekruisigd. Dan legt hij in Gal.6:14 uit dat door het kruis van Christus de wereld voor hem gekruisigd is, en hij ook gekruisigd is voor de wereld. Het ik, het vlees en de wereld zijn dus gekruisigd voor de christen. Paulus was gestorven voor de wereld. Hij had net zoveel interesse als een dode voor dit wereldsysteem. Hij bedenkt nu de dingen die boven zijn (Kol.3:1). Het wandelen in de Geest en het wandelen in de weg van het kruis zijn nauw aan elkaar verbonden.