



# DE Priester-Koning

• door Sytse de Jonge

**ALS JE DENKT OVER DE TAKEN EN BEZIGHEDEN VAN DE HEER JEZUS, DAN IS HET VERLEIDELIJK OM EEN ENKELE TITEL TE GEBRUIKEN. VROEGER WAS HET MAKKE- LIJK: HIJ WAS TIMMERMAN, TENMINSTE DAT DENKEN WE TOCH OP BASIS VAN MK6:3. EN NA EEN TIJDJE HIELD HIJ OP MET ZAGEN EN TIMMEREN EN WERD HIJ RABBI. MAAR WAT DOET HIJ NU? EN WAT ZAL HIJ LATER DOEN? IN DIT ARTIKEL WILLEN WE EEN POGING WAGEN OM ENKELE TOEKOMSTIGE TAKEN VAN DE HEER TE BESPREKEN. MET HET OOG DAAROP IS HET GOED OM EERST EENS TE KIJKEN NAAR WAT BEELDEN UIT HET OT.**





## Beelden uit het OT

Zie je het voor je? Een man die door de legerplaats loopt, schitterend versierd. Een tulband met een gouden diadeem. Een borstplaat. Allerlei edelstenen. Hemels blauw. Je weet niet waar je het eerst naar moet

kijken. De stralen spatten er van af.... Hij schittert, hij straalt.

Zie je die koning zitten op zijn troon? Als je naar hem luistert dan valt je mond open van verbazing. Wat een zuivere rechtspraak, wat een eerlijkheid, wat een wijsheid. En kijk eens naar die ivoeren troon, en al die dienaren om hem heen. Is er ooit zo'n koning

als hij geweest? Je weet niet waar je het eerst naar moet kijken.... Hij schittert, hij straalt.

Aäron en Salomo, het zijn maar twee van de vele personen uit de Bijbel die een beetje op de Heer Jezus lijken, en al die personen samen zijn nog niet genoeg om zijn grootheid te beschrijven. Het duizelt je soms.... Hij schittert, Hij straalt. Het is wel te begrijpen dat die twee geweldige functies (priester en koning) in het OT door twee verschillende personen ingevuld werden. De geschiedenis heeft er voorbeelden genoeg van dat het verstandig is godsdienstige zaken van staatkundige zaken te scheiden. Een paar maanden na de verlossing van Israël uit Egypte zegt God tegen Mozes over het volk: 'En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk' (Ex19:6). Het volk antwoordt daarop 'Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen' (vs. 8). Maar niet heel lang daarna knielen zij voor het gouden kalf (Ex32) en kiezen alleen de Leviëten voor de Heer (vs. 26-29). De Leviëten vormen vanaf die dag de stam die speciaal aan de Heer gewijd is (vs. 29). Uit hun midden komen de priesters en de hogepriester voort. Iemand uit een andere stam mocht geen priester zijn – dat was zelfs voor koningen verboden. Een schokkend voorbeeld van hoe het niet mocht vinden we in koning Uzzia die op het reukofferaltaar reukwerk wilde ontsteken en als straf tot de

dag van zijn dood melaats was (2Kr26:16v).

Oorspronkelijk had men in Israël geen koning – het volk werd geregeerd door rechters (richters). Maar in Dt18:14v lezen we hoe God voorziet dat het volk een koning zal willen en in 1Sm8 lezen we hoe het volk aan de laatste rechter (Samuël) vraagt een koning aan te stellen. Het antwoord van de Heer is treffend en pijnlijk: 'De HERE zeide tot Samuël: Luister naar het volk, in alles wat zij tot u zeggen, want niet ú hebben zij verworpen, maar Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen koning over hen zou zijn. Het is heel duidelijk dat het de bedoeling was dat God voor altijd de Koning van Israël zou zijn. En we begrijpen dat de functies van Koning en Priester eigenlijk niet samen kunnen gaan, ze werden immers vervuld door mensen die uit verschillende stammen moesten voortkomen.

Toch zien we in het OT, nog voordat er in Israël koningen of priesters aangesteld werden, één persoon die zowel priester als koning was: Melchizedek. Als de auteur van de brief aan de Hebreëen later aan zijn lezers gaat uitleggen hoe groot de Here Jezus is doet hij dat o.a. aan de hand van Melchizedek, die koning van Salem was, dus koning van de vrede, terwijl de naam Melchizedek koning van de gerechtigheid betekent (Hb7:2). Over deze Melchizedek lezen we het eerst in Gn14:18-20. Hij bracht brood en wijn aan Abram en Hij zegende hem en was dus groter dan Abram (Hb7:4-10), en bovendien gaf Abram hem tienden. Om die twee redenen is Melchizedek groter dan Levi en Aäron. Zijn priesterschap is daarom van een hogere orde dan het priesterschap van Aäron. De volgende keer dat we over Melchizedek lezen is Ps110:4 'De HERE heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchizedek'. Psalm 110 is een geweldige profetie over de grootheid van de Heer in het duizendjarig vrederijk als koning (vs 1-3) en als priester (vs 4). De psalm laat zien dat er in de toekomst nog eens iemand zal zijn die lijkt op Melchizedek, die zowel koning als priester zal zijn. We moeten die twee functies misschien niet eens proberen te scheiden. Hij zal Priesterkoning zijn. Voor het betere begrip is het soms toch nuttig om enkele facetten niet te scheiden, maar wel te onderscheiden. Zo lezen we het toch ook in Zc6:13: 'Ja, hij zal de tempel des HEREN bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon; en hij zal priester zijn op zijn troon; heilzaam overleg zal er tussen die beiden zijn.' Als de auteur van de brief aan de Hebreëen in 5:10 naar Psalm 110 verwijst dan zegt hij over de Heer Jezus dat Hij door God begroet (of betiteld) is als hogepriester naar de orde van Melchizedek. Die begroeting vond plaats in het hemelse heiligdom, waar de Heer Jezus is ingegaan (Hb5:20). Hij heeft die titel verdiend op grond van zijn volbrachte werk op deze aarde. Het is echter niet alleen een eretitel, maar een titel die heel duidelijk hoort bij de taken van de Here Jezus als priester en als koning.

## Hogepriester

We willen in dit artikel niet diep ingaan op het priesterschap dat de Here Jezus nu uitoefent in de hemel en dat op dezelfde wijze als Aäron dat deed. Hij is zaakwaarnemer van zijn volk in het hemels heiligdom



en heeft dat al gedaan door een offer te brengen. Wel is het belangrijk er op te wijzen dat de Here Jezus nu priester is in de hemel en dat Hij een eeuwig priester is, beide in tegenstelling tot de aardse, sterfelijke priesters. Wat zijn dan wel de speciale toekomstige taken die horen bij het (koning)priesterschap naar de wijze van Melchizedek? Het eerste (in de volgorde van Gn14) dat we lezen is dat Melchizedek brood en wijn gaf. Als de Here Jezus straks uit de hemel verschijnt om te laten zien dat er verzoening is tussen God en mensen, zal Hij zijn volk zegenen met brood en wijn. Zo lezen we dat Hij zijn volk spijzen geeft in Ps111:5, de psalm die direct volgt op Ps110. Iets van die geweldige zegen zien we al in beeld in de twee wonderbare spijzeringen, waar de Heer het brood vermenigvuldigde. We zien het beeld ook in Jozef die als (onder)koning heel de wereld voedt. We kunnen het ons nu nog niet goed voorstellen, maar het zal gebeuren dat de voorraden van deze aarde op eerlijke manier verdeeld zullen worden, zodat niemand meer honger zal hebben. Zo lezen we verder in Ps132:15 (waar het in profetie eveneens over de heerschappij van Christus gaat) 'Haar voedsel zal ik rijkelijk zegenen, haar armen zal ik met brood verzadigen'. Maar er zal ook wijn zijn, een beeld van de eeuwige vreugde die de Priesterkoning op deze aarde zal brengen. Over die wijn lezen we in Ri9:13 dat deze God en mensen vrolijk maakt. Het tweede is dat Melchizedek degene is die de Allerhoogste God eert. De Heer Jezus zal als Priesterkoning er voor zorgen dat God aanbeden wordt op deze aarde. We denken makkelijk aan de NT gemeente als we Hb 2:12 lezen ('Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik U lofzingen'), maar als we kijken naar Ps22: 23, 28, 29 dan mogen we toch

in de eerste plaats denken aan het komende vreedrijk. Daar zal de Here Jezus de Naam van God aan iedereen bekend maken en zal er door Hem een overweldigende lofprijs aan God gebracht worden, waarbij alle volken zich zullen aansluiten. Het derde is dat de Heer echte zegen op aarde zal brengen, in de eerste plaats voor Israël maar daarnaast voor heel de wereld. Abram werd gezegend, de vader van Israël, maar hij werd later Abraham, de vader van alle gelovigen. En die zegen van de Allerhoogste God is heel wat meer dan de zogenaamde schatten van deze aarde, zoals Abram zich heel goed realiseerde en niets van de schatten van de koning van Sodom wilde.

### Koning (Vrededorst)

Maar wat zijn dan de taken die bij de Heer horen in zijn hoedanigheid als Vrededorst? In het kort kun je stellen dat een goede koning zijn onderdanen aanvoert en een voorbeeld voor hen is op alle gebieden van het leven, maar vooral toch in geestelijk opzicht. We zien het in de geschiedenis van de koningen van Juda en Israël hoe zeer het gedrag van een volk door het gedrag van de koning beïnvloed wordt. De Heer Jezus zal de Priesterkoning zijn, maar we kennen Hem toch ook als de Koning-Knecht die altijd het belang van de ander op het oog heeft. Bijna alle oorlogen, gevechten, ruzies, meningsverschillen komen daar uit voort dat mensen proberen iets van de ander te krijgen dat ze niet hebben. Vrede zal er pas zijn als er een Koning regeert die de ander op het oog heeft. Hij zal geen Koning zijn die probeert zo veel mogelijk uit zijn voordeel uit het leven en de aarde te halen, maar Hij zal proberen er zoveel mogelijk in te stoppen. Als zijn onderdanen op Hem



gaan lijken zal er op deze aarde een ongekennde vrede aanbreken. Dan zal die tijd aanbreken waarvan de engelen spraken bij zijn geboorte: Vrede op aarde!

Wat doet een koning zoal in het dagelijks leven? We bespreken enkele facetten in vogelvlucht. Regeren, dus beslissingen nemen, wetten uitvaardigen, prioriteiten leggen. In Js2:3 lezen we 'Want uit Sion [= Jeruzalem = Salem] zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem'. Het is niet zonder toeval dat Melchizedek koning van Salem was. Er worden niet alleen wetten uitgevaardigd, maar er wordt ook gecontroleerd of de wetten worden nageleefd. Door de rechters zal de wet worden toegepast. In het Koninkrijk van de Heer heersen gerechtigheid en vrede (Js32:1 - 'Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht'). In Js2:4 lezen we 'En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën'. Dat is wel heel wat anders dan wat we lezen in Pr3:16 ('Voorts aanschouwde ik onder de zon de plaats des rechts: daar heerste onrecht'). Er volgt bestraffing waar dat nodig is (zie o.a. Ps101:8 'Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands, en uit de stad des HEREN uitroeien alle bedrivers van ongerechtigheid') - zie ook Zf3:5 en Js65:20. Ja, we hebben het over het vrederijk, maar er wordt nog gezondigd. Zo lezen we over zondoffers in Ez45:22. Het is moeilijk voor te stellen, maar het lijkt er op dat het Hoogste Gerechtshof in Jeruzalem zal staan, in de stad van de Grote Koning, in die stad waar nu nog het meest over gekibbeld en gevochten wordt. Hij zal de tempel bouwen (Zc6:12). Dat wil niet zeggen dat de Heer weer timmerman (of metselaar)

wordt, maar meer dat Hij de tempel bouwt, zoals Mozes de tabernakel en Salomo de eerste tempel bouwden. Zoals Jozef voorraadsteden aanlegden, zal de Heer zorgen voor een goede infrastructuur. Direct samenhangend met de tempel: Er zal op deze aarde maar één Godsdienst zijn (zie Ml1:11). Alle volken zullen naar Jeruzalem optrekken, en dat dankzij de Grote Koning. Er zullen feesten gevierd worden (zie Ez45:18v). We lezen in Zc14:16-19 hoe de volken jaarlijks naar Jeruzalem optrekken om zich te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. We lezen ook over straf als de volken niet komen. Het is al besproken bij de priesterlijke taken van Melchizedek, maar het kan geen kwaad het nog eens te benadrukken. Hij zal zorgen voor eerlijke voedselverdeling. Wat een zegen voor bijvoorbeeld Afrika. Kiezen van handelspartners, maar ook contacten met staatshoofden. Is het te gek te veronderstellen dat net zoals Salomo (het type van de vredevorst in het OT) een vloot er op uit stuurde (1Kn9:26), er in het Vrederijk ook handel plaats vindt? Is het je voor te stellen dat er in het Vrederijk niet voor zieken en armen gezorgd wordt? Het lijkt er op dat er spoedig geen armen en zieken meer zullen zijn. Geen moeders in de bijstand, geen euthanasie, geen abortus, geen aids, geen... Toen de Heer zijn dienst begon en het koninkrijk predikte, was het kenmerk van dat koninkrijk juist dat zoveel zieken genazen. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. In Ez47:12 lezen we over de vruchtbomen aan de oevers van de tempelbeek, waarvan de vruchten tot spijs en het loof tot geneesmiddel zal zijn. Trouwens, de Heer zal niet alleen voor gezondheid bij mensen zorgen, maar er zal ook genezing voor de natuur zijn. Zo lezen we in Ez47:7-11 over water dat gezond zal worden zodat ze weer zullen wemelen van levende wezens. In Rm8:10-22 lezen we hoe de schepping zucht en als het ware wacht op dat moment dat de Heer zal terugkeren. In Jl2:23 lezen we over de leraar ter (of der) gerechtigheid en in Js9:5 over de Wonderbare Raadsman. Onderwijs behoort tot de taken van de priester, maar zeker ook tot de taken van De Priesterkoning. Zijn wonderbare onderwijs zal er toe bijdragen dat mensen begrijpen wat het is om rechtvaardig te leven. Het onderwijs in de evangeliën wijst hier al naar toe.

## Afsluitend

De Priesterkoning is de Koning van de Vrede. Dat is heel wat meer dan de afwezigheid van oorlog. Dat is een rijk waarin de mens eindelijk mens kan zijn, en zich gelukkig, veilig en gezond kan voelen. Het lijkt erop dat zijn rijk een theocratie zal zijn: de Hemel regeert over de aarde. Dat koninkrijk is de steen uit Daniël 2:44 en de Heerser in dat koninkrijk zal oneindig veel meer macht hebben dan Nebukadnezar. Maar waar Nebukadnezar zichzelf verheerlijkte, zal de Grote Koning het heil van alle mensen op het oog hebben. Dan zal zijn Naam heerlijk zijn op heel de aarde (Ps8:1). Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid (Js9:6).

