

# DE GEMEENTE IS GODS MEESTER

• Johan Schep

**In de Bijbel zijn er drie kanalen van profetie, via het Joodse volk, de volken en de gemeente van God (1Kor.10:32). Wie horen er bij Zijn gemeente? Allen die de Heere Jezus aanvaard hebben als Heere en Heiland en weten dat zij gekocht zijn door Zijn kostbaar bloed. Ik was al 21 jaar lid van een kerk, maar niet van Gods gemeente. Ik had helemaal geen zekerheid en er was geen begrip voor de Heere Jezus in mijn hart. Nu mag ik al 50 jaar een lid zijn van Gods gemeente. Het eerste wat ik leerde is: Mijn identiteit is in Christus. In Adam was ik geestelijk dood, maar in Christus ben ik levend gemaakt en schatrijk geworden in Hem.**

De geschiedenis van de eerste gemeente vinden we in het boek Handelingen, de toekomst van de gemeente in het boek Openbaring. De waarheid van de gemeente zelf wordt uiteengezet in de brief aan de Efeziërs. De Heere heeft Zijn gemeente lief. Hij heeft Zichzelf overgegeven voor Zijn gemeente en is voor haar gestorven op het kruis van Golgotha (Ef.5:25).

Paulus schrijft drie hoofdstukken over onze positie in Christus (Ef.1-3), waarbij wij mogen zitten in de hemelse gewesten (zie Watchman Nee, 'Zitten, wandelen, standhouden'). Wij zijn gezegende, nieuwe mensen. Wij zijn een deel van Zijn lichaam. Wij waren eens ver weg, maar zijn nu mede-erfgenamen van Christus en leden van hetzelfde lichaam. Wij zijn ook hemelburgers geworden (Fil.3:20). We dragen geen titels, en vormen geen hiërarchie. Alle gelovigen zijn tempels in de Geest, allen zijn volmaakt in Christus. Daarom wil Paulus danken en hij schrijft: Daarom, om deze oorzaak (Ef.3:1, 14). Dan bedenkt hij zich, en hij legt opnieuw duidelijk uit in Ef.3 hoe uniek Gods gemeente is in deze tijd.

## 1) Verzen 1-4

De schrijver is Paulus, die zichzelf de allerminste van alle heiligen en de voornaamste van alle zondaren noemt (1Tim.1:13-15). Hij veranderde zijn naam Saulus in Paulus, d.i. de kleine. Voor zijn bekering was hij een heel vrome Jood (Fil.3:3-7). Je kunt hem vergelijken met de Joodse kolonisten van vandaag. Maar het ergste wat een mens kan overkomen is te leven met een verkeerd godsbeeld. Dan is je denken en je doen verkeerd. Paulus schrijft: 'Ik ben een gevangene van Jezus Christus'. Niet van roddel, niet van Rome. Vijf jaar lang is hij gevangen (Hand.21:27-28:16). Toch is hij vrij. Hij bemoedigt de gelovigen door te stellen dat dit ten goede heeft gewerkt. Zo bloeien wij ook in de gevangenis: als wij weten hoe rijk wij zijn in Christus. Paulus was in de gevangenis vanwege zijn werk onder de heidenen. Hij was een veranderd mens.

# WERK



## 2) Verzen 5-6

Het plan van Gods verborgenheid, de gemeente. Paulus was zo vol van de kennis van de verborgenheid van Christus, dat hij er nu alles voor over had. De gemeente was onbekend in het Oude Testament. De oudtestamentische gelovigen keken naar de bergtoppen, maar de gemeente bleef verborgen. Jes.49:6 werd wel uitgelegd door Paulus (Hand.13:46-47). Petrus moest drie keer een visioen zien voordat hij bereid was naar het huis van Cornelius te gaan. De verborgenheid is dat de gelovigen uit de volken mede-erfgenamen en medeleden van hetzelfde lichaam van Christus zijn, met dezelfde beloften. Je zegt als het ware: alle melaatsen mogen in ons huis komen wonen en eten.

## 3) Verzen 7-9

De prediking van de verborgenheid. Paulus was als *dienaar* aangesteld, dat is geen titel. Het Joodse volk had het goede nieuws gehoord, maar niet gehoorzaamd (Rom.10:14). Dit was al geprofeteerd: Wie heeft onze prediking geloofd? (Jes.53:1). Paulus was het gegeven over de gemeente te prediken en over onze positie in Christus, maar nooit in eigen kracht (1Kor.15:10; Kol.1:27-29). Alle predikers behoren over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te prediken. Laat mij er enkele opnoemen: geestelijke zegen, rijkdom, wijsheid en kennis in Christus (Kol.2:3-9); Zijn goddelijke natuur (2Petr.1:3); Zijn vriendelijkheid en geduld (Rom.2:4); Zijn liefde en barmhartigheid (Ef.2:4); Zijn heerlijkheid (Kol.3:16); alles om van te genieten (1Tim.3:16); Zijn zekerheid (Kol.3:3); Zijn Woord. Maar ook Zijn smaad (Hebr.11:26); Zijn eigen leven. Wij kunnen ook stoppen om hiervan te genieten als wij zondigen (Openb.3:17).

## 4) Verzen 10-11

Het doel van Gods gemeente. God is onze Auteur en Oorsprong. Engelen zijn de toeschouwers, wij het schouwspel (Ef.1:21; 6:12). De gemeente is er niet alleen om mensen tot bekering te brengen, ook al is dat belangrijk. Er

is vreugde bij de engelen over iedere bekering (Luk.15:10). Het belangrijkste doel is dat de Heere verheerlijkt wordt! Nu openbaart de schepping Zijn heerlijkheid (Ps.19:1). Zelfs gevallen engelen zullen de Heere verheerlijken. Niemand kan Zijn eigen gemeente overweldigen (Matt.16:18). De engelen zien Gods kracht in de schepping, Gods toorn bij de Sinaï, Zijn veelkleurige wijsheid in de gemeente.

## 5) Verzen 12-13

De voorrechten van de gemeente. Als wij in de Heere Jezus geloven, hebben wij toegang tot God en genieten wij de rijkdommen van de hemel iedere dag. Dat was voorheen één keer per jaar, en alleen voor de hogepriester met bloed. Vandaag hebben wij alle vrijmoedigheid (Hebr.4:15-16). Dat komt doordat wij bij de Heere horen (1Tim.3:13). Daarom roept Paulus de gemeenteleden ertoe op de moed nooit te verliezen, en zich vooral over hem totaal geen zorgen te maken, want de Heere is met en ook in hem. Ook weet Paulus reeds dat deze periode ten goede zal uitwerken (Rom.8:28; Fil. 1:12).

In het dankgebed dat Paulus hierna opschrijft roept hij het uit (Ef.3:14-21). Het is zijn grote verlangen dat iedere gelovige in de Heere Jezus Zijn liefde zal kennen die de kennis te boven gaat, opdat wij vervuld worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die in staat is zeer overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten van alle eeuwigheid. Amen! Paulus roemt er altijd in dat de kracht van zijn prediking ligt in het feit dat het een demonstratie van Gods Geest en Gods kracht is (1Kor.2:4; 4:20). Dat is het kenmerk van Gods gemeente. Daarom kon Paulus dit alles ook aan (2Kor.6:3-10). Hij wilde niet dat iemand hem zelig vond. Dat geldt ook voor ons. Daarom tellen wij onze zegeningen en genieten wij van onze positie in Christus. Leven in overvloed.