

Vrouwen in de Bijbel

Damaris (Handelingen 17:16-34)

Vrouwen in de Bijbel:

Wij zouden haar Damáris noemen, maar de Griekse uitspraak is Dámáris. Ze is één van de personen van wie de naam slechts eenmaal in de Bijbel wordt genoemd. Ze woont in de stad Athene, in voorbije jaren het centrum van kunst, cultuur, filosofie en godsdienst. In de tijd dat Paulus op zijn tweede zendingsreis Athene aandoet, genieten de inwoners er nog steeds van om altijd maar weer iets nieuws te zeggen of te horen. Nu zien zij in Paulus een prooi om mee te redetwisten. Hun meningen over hem zijn verdeeld. Sommigen noemen hem een naprater, anderen vinden hem een verkondiger van nieuwe goden. Ze brengen hem naar de Areópagus om daar te horen wat hij te zeggen heeft. Hoe Damaris onder het gehoor van Paulus is gekomen en wat haar motieven zijn, is niet bekend. Mogelijk heeft zij hem de dagen ervoor al op de markt horen spreken. Eigenlijk weten we niets over haar, behalve dan dat zij de woorden van Paulus gelooft en zich bij hem aansluit. Waarschijnlijk is zij een vrouw uit de betere stand. Ook in Thessalonika en Berea zijn het 'voornamen/aanzienlijke vrouwen' die zich bij Paulus aansluiten (:5a,12). Opvallend trouwens dat van hen geen namen worden genoemd.

Paulus' prediking

Athene is bepaald niet a-religieus; het wemelt er van de tempels, de altaren en de afgodsbeelden. De stad is vernoemd naar de godin Pallas Athena van wie een reusachtig bronzen beeld in de stad te vinden is. Kennelijk heeft al deze uiterlijke religie Damaris geen voldoening of rust gegeven, want ze luistert aandachtig naar de boodschap die Paulus brengt. De God waarover hij spreekt is geen werk van mensenhanden. Hij is niet veraf, Hij is dichtbij. Hij is de Schepper van hemel en aarde die eenmaal de aarde zal oordelen door een Man die Hij uit de doden heeft opgewekt! Die boodschap is uniek en roept reacties op. Om haar heen hoort ze mensen spotten. Anderen reageren afwachtend: 'We zullen u daarover nog wel eens horen.' Maar bij Damaris valt het zaad in goede aarde.

Onze tijd

Onze tijd lijkt wel enigszins op Athene. Ook nu is er op de religieuze markt een overvloed aan spiritualiteit, afgoderij en religie. Wie zich op dit spoor begeeft, kan kiezen uit allerhande cursussen, therapieën, voedingsprogramma's enzovoort. Er is een enorm aanbod aan spirituele reizen met als doel om dieper in je innerlijke zelf of juist buiten jezelf te gaan speuren. Op dit terrein bestaat geen absolute waarheid. Je aanbidt wie of wat je wilt. Eén ding hebben ze gemeen: alles is ik-gericht en niets biedt de rust en vrede die wordt beloofd. Zo'n zoektocht zuigt niet alleen je bankrekening, maar ook je innerlijk leeg.

Rust

Het bijzondere is dat juist in onze tijd regelmatig van deze *new-age* reizigers tot geloof in Jezus Christus komen. Veel *influencers* die voorheen hun volgelingen deelgenoot maakten van hun vruchteloze zoektocht, vertellen via YouTube of Instagram over hun ontmoeting met de opgestane Heer. Zij erkennen dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is en ervaren - net als Damaris - eindelijk de rust waarnaar ze op zoek waren.

Belangrijk hierbij is dat deze jonge gelovigen de juiste begeleiding krijgen en een plek in een Bijbelgetrouwe gemeente, om te groeien in hun geloof. Of Damaris die plek heeft gevonden, is niet bekend. Gelukkig zorgt God als een herder voor Zijn schapen, maar ook wij hebben de verantwoordelijkheid om jonge gelovigen te begeleiden, vooral degenen die zich hebben beziggehouden met occulte zaken.

Vraag: Efeziërs 5:1-16 houdt ons een spiegel voor. Wat heeft dit gedeelte jou te zeggen?